



HET OLYMPISCH STADION AMSTERDAM

Peter van Aalst,

fotograaf

‘Het Olympisch Stadion is magistraal en staat in een dynamische omgeving. Het Stadion is historisch enorm van belang. Ze mogen het nooit slopen! Mijn oma heeft er de eerste Olympische Spelen in 1928 meegemaakt. Ze had het er altijd over, die Spelen hadden een enorme indruk op haar gemaakt. Je moet nog maar zien of ze ooit nog een keer in Nederland komen. Het Stadion is niet alleen voor Amsterdam belangrijk, maar ook voor mij persoonlijk. Op mijn 7e zag ik er mijn eerste voetbalwedstrijd van mijn club Ajax, samen met mijn oom. Ik wist niet wat me overkwam, er zaten 50.000 voetbalfans en Cruyff speelde. Mijn grote idool. ‘Weet je nog’, zeg ik nu als ik bij mijn oom en tante op bezoek ben; ze wonen in de appartementen tegenover het Stadion. Dat ik Cruyff veertig jaar later voor mijn werk zou ontmoeten, had ik nooit kunnen bedenken. Vijf minuten kreeg ik om een foto van hem te maken. Ik was best gespannen, onnodig want hij was zo sympathiek. We spraken over mijn inmiddels overleden moeder, die toen heel erg ziek was. Een half jaar later tref ik Cruyff weer, hij vroeg hoe het met haar ging. Dat hij dat nog wist!’



CV

Leeftijd 52

Opleiding Academy of Photo

Arts Toronto

Loopbaan reclamefotograaf,

grafisch vormgever, eigenaar

fotobedrijf. Nu freelance

fotograaf en eigenaar

RedMouse Video Productions





CRUYFFCOURT MOSVELD AMSTERDAM-NOORD



Naïm Niebuur

art director

‘De Cruyff Foundation realiseert in steden de Cruyffcourts, een geweldig initiatief. Zo wordt er voor met name kinderen in een volgebouwde binnenstad ruimte gecreëerd om op een veilige plek te sporten. In de buurt kunnen ze een balletje trappen op mooie kunstgrasveldjes. Met de courts stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om meer buiten te spelen. Een idee van Johan Cruyff zelf, een sportman met het hart op de

juiste plek. Ik ben van de generatie Van Basten, maar had als voetballertje wel altijd nummer 14 op mijn rug, net als Cruyff. Met mijn zoon-tje Guillaume ga ik vaak naar het Cruyffcourt Mosveld om er lekker te voetballen. Het leuke is dat er altijd wel kinderen bij komen om mee te doen; heb je zo een elftal bij elkaar. Soms is het Cruyffcourt Mosveld vol; dan rijd ik een rondje om te kijken waar wel een veldje vrij is. Samen met mijn zoon-tje voetballen herinnert me aan de tijd dat ik met mijn vader buiten voetbalde in Zevenaar.’



CV

Leeftijd Ik ben geboren in het jaar dat Johan Cruyff voor het eerst voetballer van het jaar werd.

Loopbaan 2e en 3e op de oostelijke kampioenschappen 100 en 200 meter atletiek.